



Herstelfonds

Herstelfonds: Eerste aanspreekpunt, de Trajectbegeleider

Ik ben trajectbegeleider in de gevangenis van Wortel. Sinds enkele jaren hebben mannen die in Wortel verblijven ook de kans om vrijwilligerswerk te doen in het kader van het herstelfonds.

Als trajectbegeleider ben ik het eerste aanspreekpunt. Als iemand geïnteresseerd is in het herstelfonds (al dan niet in combinatie met herstelbemiddeling), is dat het begin van een heel traject. Niet alleen geven wij meer toelichting, we nemen ook echt de tijd om deze vraag verder te verkennen alvorens we een aanmelding doen bij Moderator. Als de man uiteindelijk een goedkeuring krijgt van het Comité Herstelfonds, gaan we op zoek naar een gepast vrijwilligerswerk op basis van wat de man in kwestie graag doet, goed kan of waar hij in wil bijleren. We leggen het eerste contact met de organisatie en gaan ook mee op kennismakingsgesprek. Ook na de start, blijven we het verloop van het vrijwilligerswerk verder

opvolgen. En als het afgerond is, is het een thema dat nog regelmatig terugkomt in onze gesprekken.

Zelf heb ik nog maar een paar trajecten herstelfonds begeleid, maar elk traject is mij wel op de één of andere manier bijgebleven.

Werken voor het herstelfonds biedt deze mannen heel wat kansen.

Ten eerste krijgen ze zo de kans om iets terug te kunnen doen, voor hun slachtoffer, maar in bredere zin ook wel voor de samenleving. Voor die mannen betekent dit meer dan je zelf in eerste instantie zou denken. Ze zien dit vaak als een kans om echt iets goed te maken, niet alleen met woorden, maar met daden. Ze willen iets bewijzen voor hun slachtoffer, voor hun familie, voor justitie, maar ook voor zichzelf.

Ik merk ook dat het herstelfonds kan helpen om mannen beter voor te bereiden op het leven na de gevangenis. Niet alleen gaan ze een aantal keren op uitgangsvergunning en begeven ze zich dus terug buiten de gevangensmuren, maar ook en vooral het contact met de sociale organisatie is een echte meerwaarde.

Veel mannen zijn trouwens verrast dat er organisaties zijn die openstaan om samen te werken met gedetineerden. Het leert hen dat, ondanks alle deuren die letterlijk en figuurlijk gesloten worden als je veroordeeld wordt, er toch nog altijd mensen zijn die wel durven geloven in hun kunnen. Het doet hun deugd om als mens behandeld te worden en niet enkel als 'gedetineerde'.

Ik heb sommige mannen ook echt op een andere manier leren kennen. Teruggetrokken types die openbloeien naarmate het werk vorderde of mannen die in de gevangenis niets volhouden, maar dit werk buiten de muren wel tot een goed einde brengen... Het brengt talenten naar boven die je anders (te) weinig te zien krijgt. Deze ervaring zorgt er ook voor dat de mannen hun gevoel van eigenwaarde kunnen opkrikken. Het feit dat ze zich nuttig kunnen maken en hierin bevestiging krijgen, is goed voor hun zelfbeeld.



Voor sommige mannen betekent het zelfs hun eerste echte en/of positieve werkervaring, wat hen dus ook op vlak van reclassering of werk een boost kan geven.

Wel jammer dat dit initiatief zo onbekend is buiten de gevangenis. Als ik erover vertel tegen mensen van buitenaf, krijg ik nochtans veel positieve reacties.

Vrijwilligerswerk in het kader van herstellfonds in Widar Erna

Widar is een sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap waar mensen met en zonder beperking met elkaar wonen en werken. De bewoners én medewerkers van Dorpsgemeenschap Widar hebben een arbeidzaam leven. Door het werk verdiepen wij ons inzicht in de wereld. We ontwikkelen zelfrespect en een gevoel van eigenwaarde omdat we ons nuttig kunnen maken voor een ander. Want dat is volgens ons toch 'werken': iets maken of realiseren wat iemand anders nodig heeft.

De gedetineerde die bij ons tewerkgesteld wordt, neemt deel aan dit arbeidsproces. Afhankelijk van wat er te doen is, werkt hij met de bewoners en medewerkers mee : hout hakselen, boompjes planten, bemesten, mest opruimen, koken, wieden, composteren.... Soms zijn er klussen die bewoners niet kunnen of waar de medewerkers geen tijd voor

kunnen vrij maken en die we dan laten uitvoeren door de vrijwilliger : lassen, hekken schilderen, machines maken, vensters schilderen,...steeds wordt er gekeken naar wat de gedetineerde kan en welke klussen er gedaan moeten worden. De mensen die hier kwamen werken hebben ons echt wel werk uit handen genomen. Wij zijn hen daar allen heel dankbaar voor!

Belangrijk in het hele proces is de ontmoeting met andere mensen, mensen met een mentale beperking. Onze bewoners hebben geen vooroordeel, zij ontmoeten iedereen met open armen. Ook zijn zij blij met extra handen die het werk verlichten. Onze bewoners en ook onze medewerkers zijn vaak nieuwsgierig. De medewerkers tasten af, de bewoners gaan ervoor : van waar kom je? wat heb je gedaan? hoelang moet je nog? wat ga je erna doen?. Ook als de

ijzeren bol eraan. Zo zie je maar... we wonen maar een halve kilometer van het gevang van Wortel, het is en blijft toch een mysterie wat en wie zich daar achter die draden muur bevindt. En dan plots, als er hier iemand vrijwilligerswerk komt doen, blijken daar ook maar gewoon mensen te wonen! Wij geloven dat in iedere mens ook het goede aanwezig is. En het goede dat wordt hier in al zijn glorie zichtbaar!

Wij willen in de toekomst gedetineerden blijven tewerkstellen enerzijds omdat er hier altijd 'werk' is, anderzijds omdat het ongelooflijk dankbaar is om het goede in een mens met of zonder beperking te zien oplichten!



gedetineerde zegt er niet over te willen spreken, is er niets aan de hand : even goede vrienden!

Krijgen jullie alleen maar water en brood? Mogen je kettingen af als je naar hier komt? Blijkbaar leefde hier een bewoner met het idee dat gevangenen nog kettingen aan hun benen hadden met een

Herstelfonds: “Het was niet enkel voor mij belangrijk, maar ook voor mijn slachtoffer”

X

Geachte,

Door deze brief wil ik mijn ervaring met het Herstelfonds met jullie delen.

Ik heb 10 dagen vrijwilligerswerk uitgevoerd in het kader van het herstelfonds. Het was voor mij enorm leerrijk. Ik ben zeer positief. Ik ben het herstelfonds enorm dankbaar voor deze kans, en het vertrouwen dat mij is gegeven. Ik heb aan mijn slachtoffer kunnen tonen dat ik enorm veel spijt heb. Ik heb het niet alleen via het vrijwilligerswerk kunnen doen, maar ook persoonlijk. Ik heb kunnen proeven van het dagelijkse leven in de samenleving. Ook ben ik klaargestoomd om terug in de samenleving te stappen, en dit allemaal dankzij het herstelfonds.

Het was niet enkel voor mij belangrijk, maar ook voor mijn slachtoffer. Zo heeft hij een deel van de schadevergoeding gekregen, en heb ik laten zien dat het mij spijt.

Tot slot wil ik jullie nogmaals bedanken voor de kans en het vertrouwen. Hopelijk zullen jullie in de toekomst jullie projecten kunnen uitbreiden en nog meer gedetineerden bereiken.

Getuigenis: “ Dit vrijwilligerswerk heeft mij een aantal kansen geboden”

X

Mijn naam is X en ik verblijf momenteel in de gevangenis van Wortel.

In de periode september-oktober heb ik 200u vrijwilligerswerk gedaan in het kader van het herstelfonds bij vzw Widar in Wortel.

Ik kan niets dan goeds vertellen over deze ervaring.

Dit vrijwilligerswerk heeft mij een aantal kansen geboden:

Ten eerste: Het feit dat ik heb kunnen bijdragen aan de begrafeniskosten van het slachtoffer, heeft mij geholpen om het geheel een beetje te kunnen plaatsen. Hoewel ik nog in de gevangenis verblijf en ik het daardoor financieel erg moeilijk heb, heb ik op deze manier toch al een deel van mijn schuld aan de burgerlijke partij kunnen vereffenen.

Ten tweede: Het werken bij vzw Widar was een onvergetelijke ervaring voor mij. Samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking heeft mij geconfronteerd met de realiteit. Die mensen zijn heel eerlijk, ook in hun vragen waren ze heel rechtuit: ze vroegen op de man af wat ik heb gedaan en daar moest ik dan ook een antwoord op kunnen geven.

Ik ben daar met heel veel plezier gaan werken, ben met veel warmte ontvangen en ondersteund.

Ten derde: Voor mijn re-integratie in de samenleving is dit een meerwaarde geweest: ik

ben 25 keer buiten geweest en dat heeft mij al een beetje voorbereid op de samenleving, de wereld en realiteit van buiten.

Ik wil de gevangenis van Wortel bedanken voor de mogelijkheden die ze mij hebben geboden, onder andere: het soepel omgaan met de uitgangsvergunningen.

Het is mij opgevallen dat Moderator zeer gericht werkt, er wordt over nagedacht en ook de uitvoering is correct verlopen. Waarvoor mijn dank.

