

Alles komt goed!

Kris Vanspauwen



schrijver
bakker
thuisbarista

° 07-03-1975

† 18-11-2023

Hij werd op handen gedragen door:

Sandra Gilis

Merel, Klaas en Angel

Urbain en Paula Vanspauwen - Huisman

Greet en Filip, Riet, Klaar

Mieke en Michel, Tijn, Bas, Jef

Willy en Christiane Gilis - Lodewijckx

David en Cindy, Dani, Tibo

la Famille des Rouches

zijn vele vrienden wereldwijd

zijn collega - bemiddelaars bij Moderator vzw en EFRJ

Groeten bij ons thuis, Stevoortse Kiezel 434, 3512 Stevoort
op woensdag 22-11-2023 van 19u00 tot 19u30.

Dankviering in de 'Tiendschuur' Abdij van Herkenrode
op woensdag 29-11-2023 om 19u.

Zoveel dank aan iedereen die met een warm hart
voor hem gezorgd heeft!

In plaats van bloemen, liever een vrije gift aan Stevoort Solidair
BEO4 7310 2972 6431 met vermelding 'Kris Vanspauwen'.

Mogelijkheid tot online condoleren

op www.heidiwendelen.be en/of www.inmemoriam.be.